

1945



Foto: Rijksdienst Cultureel Erfgoed

Vroeger &amp; nu

## Alsof er nooit iets is gebeurd...

Niets in het lieflijke plaatsje Herwen, aan de Rijn, verraadt de strijd van zijn inwoners tegen heerszuchtige Spanjaarden, een onbeheersbare rivier en Duitse bezetters. Ook het adellijke huis Aerdts staat er te pronken, alsof er nooit iets is gebeurd...

Op de plek van huis Aerdts stond ooit de middeleeuwse burcht Ter Cluse, bewoond door generaties adellijke families, maar eind zestiende eeuw compleet verwoest door Spaanse troepen. Walraven van Steenhuys, landdrost van het graafschap Bergh, liet in 1657 op het kasteelterrein huis Aerdts bouwen. Eind achttiende eeuw vererfde dit huis aan het geslacht Van Hugenpoth. Godefridus baron van Hugenpoth tot Aerdts speelde een belangrijke rol bij het beteugelen van de Rijn die geregeld van loop veranderde en geulen en stroomruggen veroorzaakte. Hij was 'overopziener' bij de aanleg van het Bylands kanaal en de Herwense dijken. De laatste eigenaar, jonkheer Gijsbert de Kuijper droeg het huis in 1961 over aan onze organisatie. Intussen was in de Tweede Wereldoorlog zware schade toegebracht. Bij de restauratie hebben we bestaande onderdelen hersteld en enkele nieuwe, zoals deuren, een trap en een natuurstenen vloer in oude stijl toegevoegd. Ook maakten we dankbaar gebruik van meubels en familieportretten uit het bezit van de familie Van Hugenpoth tot Aerdts.

Nadat in 2014 het huis vrijkwam van huur is groot onderhoud uitgevoerd. Nu zijn we weer op zoek naar een geïnteresseerde huurder voor dit bijzondere historische pand.

2015



Foto: GLK

**U kunt huis Aerdts bezoeken tijdens de Open Monumentendagen op 12 en 13 september!**  
[www.glk.nl/huisaerdts](http://www.glk.nl/huisaerdts)