

2007



Weer een lust voor het oog!

Bij de herstelwerkzaamheden van het park en kasteelterrein van kasteel Cannenburch, enkele jaren geleden, viel ons oog ook op de moestuin achter het koetshuis. Een parel, zij het wat dof en verscholen. We besloten haar flink op te poetsen en de tuin vervolgens open te stellen voor bezoekers.

De nostalgische naam van de moestuin, De Warmoezenier, doet vermoeden dat er eeuwenoude groenterassen worden geteeld, en dat is ook zo. Kardoen, pastinaak, aardperen en natuurlijk warmoes zijn er te vinden. Al groeien die er nog lang geen eeuwen, maar pas sinds de metamorfose in 2009.

In de zestiende eeuw had kasteel eigenaar Marten van Rossem al een tuinman in dienst: Martijn 'de gardeneer'. Die had onder meer de zorg voor een moestuin of 'kruethoff', waarin ook een druivenrank te vinden was. De tuin voorzag Van Rossem, zijn gasten en het personeel van voedsel. Later verdween deze functie en daarmee ook de glans van de moestuin.

Bij de recente herinrichting van het voorterrein vergrootten we de moestuin tot 25 bij 50 meter, en creëerden we een fraaie vijverpartij. Voor het tuinontwerp raadpleegden we Jan Zoer, voormalig kasteelbeheerder van kasteel Doorwerth, waar zich eveneens een historische moestuin bevindt. Hij nam de tuincoördinator van Cannenburch, Dirk van Alphen, en zijn vrijwilligers mee op 'werkbezoek' naar Doorwerth en landgoed Brakel.

Deze bezoeken inspireerden hen tot de aanplant van de genoemde oude groenterassen. Daarnaast kregen ook kruidenplanten zoals lavendel en hysop en kleurrijke bloemen, waaronder dahlia's, een plek. In 2014 kleedden Van Alphen en zijn collega's de moestuin verder aan met een rozenprieel op het eilandje in de vijver.

Met dank aan onze vrijwilligers die de moestuin met liefde onderhouden, glanst De Warmoezenier als nooit tevoren. Waar het in vroeger tijden om de oogst ging, is het nu een plek om te genieten. Kruiden uit de tuin worden gebruikt in het restaurant 't Koetshuis en bloemen verfraaien het kasteel. Maar voor bezoekers is de moestuin vooral een lust voor het oog en een bezoekje meer dan waard.

Foto: Arie de Kneegt



2016



TIP

Genieten in de moestuin van kasteel Cannenburch in Vaassen?
www.glk.nl/cannenburch